

## **Het verhaal van Clémence**

### **Dia 1**

Hallo,

Ik ben Clémence Bleossi.

Ik ben een meisje van 10 jaar en ik woon in Tota, dat is in het centrum van Dogbo, in het stedelijke gebied. Dogbo is een stad in het Afrikaanse land Benin.

### **Dia 2**

Als ik 's morgens opsta, ga ik naar buiten om mij te wassen.

Ik neem een beker water en was mijn gezicht.

### **Dia 3**

Daarna poets ik mijn tanden. Dit doe ik met mijn vinger.

### **Dia 4**

Ik knabbel op een stokje. Zo worden mijn tanden proper.

### **Dia 5**

Dit is het toilet bij mij thuis.

Er is een gat in een betonnen plaat, daaronder is er een grote put.

### **Dia 6**

Dit is mijn gezin: ik woon samen met mijn mama en papa, mijn oma, mijn grote broer en mijn 2 kleinere broers.

### **Dia 7**

Na een ontbijt van lekkere maispasta vertrek ik te voet naar school. De school is dichtbij mijn huis.

### **Dia 8**

Op school dragen we een uniform. De school start om 8 uur.

Hier zie je mijn klas!

Ik wil later politie agente worden.

### **Dia 9**

Op school zijn er nieuwe toiletten gebouwd.

### **Dia 10**

Dit is het toilet!

### **Dia 11**

Tijdens de pauze drink ik een beker water.

### **Dia 12**

Ik koop eten bij een etenskraampje in de school. Mama's van kinderen van mijn klas verkopen hier eten.

**Dia 13**

Voor het eten was ik goed mijn handen want ik gebruik geen bestek. En dan begin ik te smullen. Maispasta met saus. Hmm, lekker!

**Dia 14**

Na het eten was ik mijn handen.

**Dia 15**

We hebben een lange middagpauze: van 12 tot 15 uur, omdat het dan heel warm is. Tijdens de middagpauze ga ik naar huis. We rusten of doen iets rustig tijdens het warmste deel van de dag. Om 17 uur is de school gedaan. Ik doe mijn uniform uit...

**Dia 16**

... en mijn andere kleren aan.

**Dia 17**

En dan begin ik aan mijn klusjes. Eerst borstel ik.

**Dia 18**

Daarna help ik mijn oma met het maken van I akassa. Dat is een lekkernij die we van mais maken en nadien op de markt verkopen.

**Dia 19**

Dan ga ik water halen. Ik draag de kom op mijn hoofd. Ik heb geluk. Sommige meisjes moeten heel ver lopen om water te halen, ik moet maar 100 meter lopen.

**Dia 20**

Hier is een kraantje met zuiver drinkwater. Ik vul de kom met water en loop terug naar huis.

**Dia 21**

Het water doe ik in een grote aarden pot naast het huis. Daar kunnen we water in bewaren.

**Dia 22**

Mijn laatste klusje: de afwas doen. Ik vul een grote teil met water en schrob en schuur tot alles proper is.

**Dia 23**

En dan kan ik gaan spelen! Ik hou van puzzelen en van gezelschapsspelletjes spelen.

**Dia 24**

Zo, nu hebben jullie mij al wat beter leren kennen. Daaaag! Tot de volgende keer!