

Het verhaal van Ghislain

Dia 1

Hallo, ik ben Ghislain Djoko.

Ik ben een jongen van 11 jaar.

Ik woon in Totchangni, dat is op het platteland in Dogbo.

Dogbo is een stad in het Afrikaanse land Benin.

Dia 2

Hier zie je mijn gezin: ik woon samen met mijn mama en papa en mijn jongere broer en zus.

Dia 3

's Morgens ga ik naar buiten om mij te wassen. Ik neem een bekertje met water en was mijn gezicht.

Dia 4

Daarna poets ik mijn tanden met mijn vinger.

Dia 5

Ik knabbel op een stokje. Zo worden mijn tanden proper.

Dia 6

We hebben thuis geen toilet. We doen onze behoeften in de natuur achter ons huis.

Dia 7

Na het ontbijt van maispasta ben ik klaar om naar school te gaan.

De lagere school is dichtbij mijn huis. Het is maar een paar minuutjes wandelen.

Maar als ik naar de middelbare school ga, zal ik veel verder moeten stappen.

Dia 8

De school start om 8 uur.

Dit is mijn klas. Op school dragen we een uniform.

Ik wil goed studeren om later een militair te kunnen worden.

Dia 9

's middags koop ik eten op school: maispasta met saus en bonen. Lekker!

Dia 10

Voor en na het eten was ik mijn handen met water uit een bekertje.

Dia 11

En dan drink ik een beker heerlijk fris water.

Dia 12

Als ik pipi moet doen, dan ga ik achter dit muurtje.

Dia 13

Op school zijn er toiletten gebouwd. De toiletten zijn enkel voor de grote boodschap.

Dia 14

De middagpauze duurt van 12 tot 15 uur. Dan is het heel warm.
Tijdens de middag ga ik naar huis om wat te rusten.
Om 17 uur is de school gedaan en ga ik terug naar huis.

Dia 15

Ik hang mijn boekentas aan de kapstok...

Dia 16

... en doe mijn voetbalkleren aan.

Dia 17

Voetballen met mijn vrienden is het liefste dat ik doe!
Als ik vakantie heb, help ik mijn papa soms op het veld.

Dia 18

Ondertussen doet mama het huishouden.
Ze veegt de vloer.

Dia 19

We hebben een regenwaterput dicht bij huis, maar er staat nu bijna geen water in.

Dia 20

Er is een waterpomp op 200 meter van ons huis, maar die is al een hele tijd stuk.

Dia 21

Mama moet dus elke dag heel ver lopen om water te gaan halen.
De waterpomp is op 2 km van ons huis. Mama is zeker een uur onderweg om water te gaan halen.

Dia 22

Dit is onze keuken waar mama heerlijk eten klaarmaakt.

Dia 23

Als ik eet, dan ga ik op dit krukje zitten en eet ik uit een kommetje.

Dia 24

En dan is het slaaptijd.
Slaapwel!
Tot een volgende keer!